

En summering av 2020 och Julhälsning från vår ordförande Markus Svensson

2020 blev inte den fotbollssäsong många hoppats på. Man såg fram emot derbyt, att vara nykomling i sin division, nya tränare och ledare, kanske klubbyte, sitt nya tränaruppdrag, man kanske skulle spela sin första fotbollsmatch någonsin, eller 11 mot 11 för första gången osv osv.

Herrarnas EM flyttades fram ett år, damernas likaså. serier kortades ner, eliten fick komprimera, futsalen kom knappt igång mm mm.

Året har varit komplicerat för oss som skall se till att allting fungerar runt själva "fotbollsspelet".

Vi har säkert gjort någon besviken på vägen. Men vi har gjort allt vi kunnat och följt de restriktioner och direktiv vi fått utefter vår bästa förmåga.

Det vi brottas med är att det faktiskt pågått en pandemi som tagit tusentals liv i enbart Sverige, en pandemi som skapat oro, fysisk smärta och kanske mest av allt psykisk smärta. Samtidigt är fotboll viktigt, ja all form av fysisk aktivitet eller för den skull gemenskaper där man stöts och blöts med andra är bra för oss människor. Att det finns sammanhang där man får kämpa tillsammans, där man delar med och motgång med andra är för samhällets välmående viktigt, ja för många livsviktigt.

Det har gått ca 10 månader sedan viruset visade sitt fula tryne för första gången, och som det ser ut nu, så får vi dras med det en tid till framöver.

Jag vill uppmuntra er som är ledare och kämpar för att det skall fungera i klubben eller laget du leder. Ta inte paus från det du gör eller gjort. Nu när de flesta inte får bedriva träning tillsammans så fortsatt ändå ditt engagemang. Bry dig om din klubb, ditt lag och människorna i den. Peppa, sporra, planera och stå redo. För när pandemin är över kommer din uppgift bli viktigare än någonsin, behovet att tillhöra "något" kommer bli enormt stort när svallvågorna efter covid lagt sig.

När sjukvården kämpat färdigt skall VI som är den största "rörelsen" ta vårt ansvar. Vi skall vara den utsträckta handen till varje individ som vill vara delaktig i fotbollsrörelsen, vilket i förlängningen kommer avlasta samhället. Jag själv fick för några år sedan en tankeställare då jag blev sjuk och låg på IVA på Näl i Trollhättan en vecka, och på sjukhuset en hel månad. Efter det har jag varit sjukvården evigt tacksam, och varje morgon tackar jag för en ny dag att få möjlighet att förvalta, en ny dag med nya möjligheter. Vardagen är inte givet, och det är faktiskt en lyx som inte är alla förunnat.

Och till dig som aktivt spelar fotboll vill jag be att uppskatta ledarna i klubben och kring ditt lag. Dem som serverar er träning vecka ut och vecka in. De som gör det möjligt för dig att få ett rikare och meningsfullare liv, och ger dig chansen att förverkliga din dröm. Ge gärna dina ledare en klapp på axeln eller kanske ett uppmuntrande sms. Den lilla uppskattningen kan ge bränsle och ny energi att fortsätta kämpa ännu ett år.

Jag hoppas och tror att det skall komma något bra ur denna kris. Jag hoppas vi skall se vilket fantastiskt land vi lever i. Men också att vi ser människorna kring oss, vilket jobb din tränare eller dina ledare gör, att vi även tänker på vår grannklubb, börjar se varandras behov, att samarbeta och inte bara se till "jag, mig och mitt", utan att vi ser bortom vårt eget "revir".

Det är VI tillsammans som skall göra "det", för tillsammans blir vi både bättre och starkare.

Jag önskar alla härliga fotbollsvänner därute en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2021.